

En, en, en...

Judith je moet echt een Facebook pagina hebben! Je moet...? Is dit een heilig moeten of een 'gewoon' moeten vraag ik nog? Ze kijkt me aan, dit gaat over iets anders zegt ze, een hele aardse zaak, meegaan met de moderne tijd... Ik was er erg huiverig voor en schoot in de weerstand. En waarom dan? En hoezo dan? Ik wil niet vertellen dat ik lekker ga eten, dat doe ik namelijk iedere dag wel;-)

Mijn adviseuse op internet en multimedia gebied is een stuk jonger en lacht mijn angsten weg. Jij hoeft niets te plaatsten wat je niet wil, maar je wil je nieuwe cliënten een beeld geven over wie je bent, toch? En je wil je bestaande cliënten de 'ruimte' bieden hun ervaringen met jou kwijt te kunnen, toch?

Langzaam ben ik overtuigd. Zo ben ik na ruim twee jaar weer in het Facebook land omdat ik hopelijk in contact kom met mensen die mijn hulp nodig hebben.

Ruim bestaat al vanaf 2005 en langzaam maar zeker is Ruim aan het ZIJN. Eerder kon dat ook niet, ik zat ruim in het werk met mijn 7 spruiten. En daar ligt ook meteen de basis van Ruim.

De schat aan ervaring die mijn bloedjes me gegeven hebben gebruik ik dagelijks in mijn praktijk als coach.

De ervaringen met Camiel, mijn gehandicapte zoon, hebben mij veel geleerd.

Praktijkervaring is soms veel functioneler dan boekenwijsheid.

En Ruim goes ook Africa. Back to basic, genieten met weinig en toch boordevol 'luxe'.

Ik hoop je te mogen ont-moeten, want niets moet behalve dan het heilige moeten!

Judith